

## סתיו - מעגל גשמיאל שר המטר

עבדה: דליה לפיד (לבוגרים)

בחרה והקלידה: אביגיל דובני

פה בכף ידי, ציפור קטנה מונחת  
(שיר הציפור):

ציף ציף ציף - אני כה צמאה

ציף ציף ציף - האדמה יבשה:

אין פרי על העץ - אין מים בבריכה

מתי כבר ירד גשם ברכה? (והציפור

הרכינה ראשה והלכה לישון רעבה)

מבין עלי הפרח הצהובים

הציצה פיה קטנה ונאנחה:

(שיר הפיה):

אוי-לי ואבוי, אויה-לי, אויה

מה העשה, האדמה יבשה

הפרח שלי נובל, אין מים בבריכה

מתי כבר ירד גשם ברכה?

עמוק עמוק בתוך שורשיו של עץ

האלון נשא גמד קטן את כפו לשמים:

"שמע קולי שר המים, העץ שלי צמא.

שלח גשם משמים"

הברק לא הבריק, הרעם לא רעם

הגשם לא ירד.

מה נעשה? נשב ונחכה?

צריך לחפש את הגשם עכשיו!

(שיר) תרמיל על הגב

הגיע הסתיו / (הרוח נשב)

נלך לחפש את הגשם עכשיו.

אט אט, חרש חרש

אל ההר נעפיל 2 x

נסתכל פה, נסתכל שם

וגם סביב נביטה

היכן הוא גשמיאל -

היכן הוא מסתתר?

בואו נקרא לו.

(שיר) גשמיאל, גשמיאל

די מספיק להסתתר

על שדות מטר המטר.

איננו גשמיאל!

על ההר איננו מתגורר!

בואו נדלג ונרד

בואו נדלג ונרד (מדלגים ומוחאים כף) x 2

מי זה פה יושב על ענף

בעיניו הגדולות מתבונן ולא זז?

ולפתע כנפיו פורש וקורא:

"טו טו אה - טו טו אה" ויושב בחזרה?

"אוח זקן, אוח חכם

האם תדע, האם תכיר

היכן הוא גשמיאל, היכן הוא

מסתתר?"

"טו טו אה - טו טו אה"

זאת אני אינני יודע.

אולי תדע הצפרדע.

הצפרדע הירוקה, מתגוררת בביצה".

(שיר) תרמיל על הגב,

הגיע הסתיו / (הרוח נשב)

נלך לחפש את הגשם עכשיו.

מה רואות עינינו... נחליאלי?

(שיר) נחליאלי מזמר

בכנפיו הוא מתהדר.

מרפרף רף-רף, מטלטל זנב

מרפרף בעשב, כמו נסיך של גשם.

"שלום! ותבוא עליך הברכה!  
אולי תדע היכן היא הביצה הטובענית  
ליד שדות הסתונית?"  
פרש נחליאלי כנפיים ועף אל השמים.

מוטב שנזדרז, השמש כבר שוקעת.

(שיר) תרמיל על הגב,  
הגיע הסתיו / (הרוח נשב)  
נלך לחפש את הגשם עכשיו.

והנה הביצה! הופס ...  
מי זה פה קופץ קפיצה?  
ברגלים קפיץ, קפיץ, קפוץ  
כל היום רובצה בבוץ.  
מזמרת, מנתרת  
קרקורים היא מקרקרת  
ולפתע נעצרת. בואו ונשאל אותה:

**צפרדע ירוקה**, אולי שמעת אולי ידעת  
היכן הוא גשמיאל -  
היכן הוא מסתתר?

"קוה, קוה, קוה - גשמיאל, גשמיאל  
לא בעמק לא בהר, רק בארץ המטר!  
קוה, קוה, קוה - ובדרך לשם, קוה  
ליד היער הגדול, קוה, קוה  
נמצא השער לארץ החום  
ושם גמד רשע אדום!"

מה נעשה?  
קוה, קוה, קוה - יש עצה!

"עצמו עיניים ואמרו פעמיים:  
**הך הך הך - גמד החום ברח!**  
ותבוא עליכם הברכה".  
(עוצמים עיניים, רוקעים ברגליים  
ומגרשים בידיים) תודה לצפרדע.

אט אט, חרש חרש, בצעדים קטנים  
אט אט, חרש חרש, אנחנו אמיצים!  
לא נפחד מהגמד, לא נפחד מאף-אחד!

הנה השער...  
על פתחו שומר גמד רשע אדום!  
(שיר הגמד):  
בום, בום, בום - אין כניסה ימינה!  
בום, בום, בום - אין כניסה שמאלה!  
לא תעברו קדימה! - אני פה כל-יכול!  
בואו נעצום עיניים ונאמר פעמיים:  
"הך, הך, הך - גמד החום ברח!" x 2

תראו... נעלם הגמד האדום  
נעלמה ארץ החום.

אנחנו בארץ הגשם ...

בארץ הגשם שקט ...  
והיא מלאה עננים גדולים וקטנים.  
נחפש את גשמיאל מענן לענן ...

(שיר) איפה, איפה גשמיאל  
היכן, היכן הוא מסתתר.  
מן הסתם ישן לו נים, תחת לענן חמים  
במיטת נוצות רכה הוא שקע בתרדמה  
ושכח כי בא הסתיו -  
קום והתעורר עכשיו!

התעורר גשמיאל והתמתח  
ומיד קרא בפקודה אל הרוח **לנשוב!**  
והרוח נשב, הו-הו, הו-הו הו ...

אז קרא גשמיאל **לברק להבריק!**  
והברק הבריק, בריק-ברק, בריק-ברק

אז קרא גשמיאל אל ה**רעם לרעום!**  
והרעם רעם, רים-רום, רים-רום  
ולפתע, השתרר שקט גדול ...

ומה אני שומע?

(שיר הגשם) גשם, גשם משמים, קול  
המון טיפות המים ...