



## דברים שאמרה רחלי תדהר קנר בכנס "ביחד אל העתיד" אוקטובר 2019

אני מאוד מתרגשת להיות פה היום ולהיכנס ככה ל"מעגל הסודי של גננות וולדורף"..... זה באמת מאוד מרגש. אני לא גננת, אני אמא בגנים כבר הרבה שנים ועם ארבעה ילדים. התמזל מזלי וזכיתי- הגננות שלי מקסימות והן חברות שלי. הגננת נטע, היא חברה כל כך טובה שלי שהזמנתי אותה ליום הולדת 40 שלי שחגגתי יחד עם עוד כמה חברות קרובות.

ואני מאחלת לכל ההורים שיזכו למערכות יחסים קרובות כמו שלי יש עם הגננות שלי. אני חושבת שהקריאה החברתית של ימינו זה המפגש הלבבי, ההכרות מעומק הלב שלך לעומק הלב שלי. וזה בעצם תהליך הריפוי של העולם בימינו.

בשביעון השלישי לחיי, הייתי אקטיביסטית למען הסביבה. רציתי להציל את העולם מכל הכוחות הכלכליים הדורסניים והאנשים הרעים שהרסו וזיהמו ובנו על הטבע בעולם וארגנתי והשתתפתי בהפגנות, ובפעולות ישירות של ה"הצלת העולם". אז זו הייתה דרך הפעולה שלי.

בשביעון השישי הבנתי שהדרך להציל את העולם היא לא במלחמות ובהפגנות אלא בעבודה עם הלב. עם הקהילה. התחלתי לחקור קהילות ולפתח את המושג קהילה. התחלתי לפעול בקהילה שלי, קהילת שקד: הצטרפתי לוועד ההורים הקהילתי, החייתי את העיתון הקהילתי שלנו "עלי שקד", אספתי צוות קטן שמארגן כל שנה חג חורף קהילתי..

העולם מבקש שנכיר זה את זה. שנקרב לבבות ונראה זה את זה.

הקריאה שלי אליכם לעשייה חברתית, נשות חינוך יקרות ואנשי חינוך יקרים היא לראות את האדם שעומד מולכם, לראות אותו באמת. שאנחנו, ההורים, נסקרן אתכן כאנשים. שתראו שאנחנו לא רק האמא והאבא של הילד שאצלכם בגן. העבודה החינוכית שלכן, לא כדאי שתהיה ממוקדת רק בילד, כי ילד בחר את הוריו, כדי שהם יבחרו עבורו את הגן שלכן, לא סתם נפגשנו..

בואו ניצור שותפות אמיתית, כנה ומכבדת בגידול הילדים ביחד. מתוך חברות אמיתית נוכל להגיע למקומות שיפתחו אותנו ויתמכו בטיפוח הילד שלנו, זה שאצלכן בגן.

ואני אחזק את דברי עופרית, הגננת שדיברה לפני- לא רק שזה יהיה נחמד יהיה לפגוש חיוך שלכן בתחילת ובסוף כל יום ולקבל מכן איחול ליום טוב. החיוך שלכן, יפתח לנו את הדלת בין הלבבות ואז נוכל לעשות עבודה אמיתית של הכרות. ומעבר לזה אן תוכלו למצוא את הזמן (ואני יודעת שכולם מאוד מאוד עמוסים וזה מאוד קשה) אבל איך שהוא, כן למצוא את הזמן להכיר באמת את האנשים שמולכן. כי עיקר העבודה החברתית של העידן שלנו זה לפתוח את הלבבות ולהגיע לב ללב ולהגביר את האור כדי להתגבר על החושך.