

מעגל הנפח ותנור העצים

מאת: ורד שטמפר

בחרה והקלידה: אביגיל דובני

אך התינוק שוב מטלטל את זרועותיו.
אמא אספה את התינוק בזרועותיה:
לו-לי-לו לה ... שן ילד, שן ...
והתינוק נרדם. השכיבה אותו
בעריסה, כיסתה אותו בשמיכה רכה
ונתן לו נשיקה.

וכבר עלה השחר, אמא מודאגת
התינוק כל הזמן מתעורר:
"כי קר כאן בבית וגשם וכפור
מי לתינוק הקטן יעזור?" 2x

לפתע נשמעה דפיקה בדלת:
תוק-תוק תק, תוק-תוק תק
פיתחו, זה הנפח!

פתחה אמא את הדלת ואמרה:
"קר כאן בבית וגשם וכפור.
אולי מר נפח תוכל לעזור?"

חכך הנפח כפותיו ואמר:
"תנור של עצים זה מה שחסר.
תנור של עצים נבנה חיש מהר!"

"בואו איתי לנפחייה":

צעד צעד פוסע הנפח 3x
את מלאכתו לרגע לא יזנח.

ואנחנו בעקבותיו:
צעד זריז ועוד צעד זריז 3x
בעקבות הנפח, אותו לא נכזיב.

אל הנפחייה הנפח נכנס -
מחכה הסדן, מחכה הקורנס.

חכך הנפח כפותיו, הפשיל שרווליו
ופיף-פיף פף, ופיף-פיף פף 3x
הפיח חיים באש.

כל הלילה, כל הלילה
ישנו הפרחים בגינה.
כל הלילה, כל הלילה הרוח ריננה
מטלטלת העצים, דופקת על הגג
מטיסה העננים, והכל סביב כך חג

והגשם אט יורד על האדמה
פיטר-פאטר, פיטר-פאטר
כך קולו נשמע.

ובבית פנימה אמא את תינוקה
הרדימה:

לו-לי-לו לה ... שן ילד, שן
לו-לי-לו ל-א ... שן ילד, שן
וכך תגדל, שן ילד קטן

והתינוק נרדם.
אמא השכיבה אותו בעריסה
כיסתה אותו בשמיכה רכה
ונתנה לו נשיקה.
התכרבלה בשמיכה ונרדמה אף היא.

ובחוץ הרוח מטלטלת עצים ...
ובבית פנימה -

התינוק לפתע התעורר,
מטלטל את זרועותיו ובכיו נשמע,
מטלטל את זרועותיו
וזולגות זולגות דמעות -
זולגות משתי עיניו.

אמא אספה את התינוק בזרועותיה:
לו-לי-לו לה ... שן ילד, שן ...

והתינוק נרדם.
השכיבה בעריסה, התכרבלה
ונרדמה אף היא.

נכניס את הגרזן, נכניס את המסור
ואת הארגז קליק-קלאק נסגור.
נתיר את הסוס מן העץ
והביתה נצא:
דיו-דיו סוס, הביתה כך נשוב
הדרך ארוכה, כבדה העגלה 3x
הנה, הגענו הביתה -
הוי-סה אמרנו לסוס. נעצר - ועמד!
נכניס את הסוס לאורווה
מאוד קשה הוא עבד.
ניתן לו בדלי מים -
שותה הסוס ושותה
עד שהאף מגיע לקרקעית.
ובאבוס - עשב מלא חופניים ...
ובריש - ברש - בריש
את הסוס נבריש.
את הרעמה וגם את הזנב ...
מה ניתן לסוס עכשיו -
מה יש לי בכיס? גזר ...
ביד שטוחה - קחפ - קחפ - קחפ
עבודתנו רבה, נפרוק בולי עץ מן
העגלה ..., היא עוד מעט ריקה ...
נפרוק ענפים מן העגלה ...
איזו ערימה נאה ...
ובבית אמא פותחת את דלת התנור
ומניחה: זרד על זרד ... ענף על ענף ...
ניקח קופסת גפרורים
צ'יט-וצ'ט, צ'יט-וצ'ט ...
נכבה ... ושוב צ'יט-וצ'ט ...
והנה, האש מלחשת, מלחששת
בעצים היא מלחכת ...
כי חם כאן בבית וטוב ונעים
ישן התינוק שנת ישרים.

לוח ברזל אל לוח ברזל
תנור של עצים, נבנה חיש מהר.
לוח ברזל אל לוח ברזל
הנה התקנו תנור פאר.
ואמא אומרת: "מוכן התנור -
אך קר כאן בבית וגשם וכפור
מי לתינוק הקטן יעזור?"
עצים מן היער, זה מה שחסר
עצים מן היער, נביא חיש מהר
נרתום את הסוס לעגלה 2x
נעמיס את ארגז הכלים 2x
נניף את השוט באוויר -
יוצא לדרך הסוס האביר
דיו-דיו סוס, ליער כך נצא
הדרך ארוכה, רגלינו קלה
דיו-דיו סוס ... 3x
והנה הגענו ליער
הוי-סה, אמרנו לסוס
נעצר - ועמד! נקשור את הסוס לעץ.
מלאכתנו רבה, נפתח את ארגז
הכלים:
קליק-קלאק - נפתח את הארגז
נוציא את הגרזן - וצ'יפ צ'פ - צ'יפ צ'פ
והעץ הגדול, הזקן והיבש - נ פ ל 3x
הנה העץ על האדמה מוטל
ענפיו מזדקרים, כאן ענף וכאן ענף ...
מלאכתנו רבה, ניגש לעבודה:
נסיר נסור, נסיר נסור ...
ננסר ענפים עם המסור
והענף ... נ פ ל 3x
מלאכתנו רבה, נעמיס ענפים על
העגלה ... כמעט היא מלאה ...